

Raadsels voor het ODM

Het is mooier dan het gezicht van je geliefde
Het is enger dan je ergste angst
Doden eten het heel de tijd
Als een levende het eet, zal hij spoedig sterven
Een arme man heeft het
Een rijke man wilt het

Niets

Ik draai mijn hoofd en je kan gaan waar je wilt
Ik draai het nog eens , je zal vastzitten tot je verrot
Ik heb geen gezicht, maar jij leeft of sterft
Bij mijn kromme tand

Een sleutel

Twee broers zijn wij,
een grote last dragen wij
Onze taak vervullen wij met bittere ernst
Met eerlijkheid kunnen we zeggen:
We zijn vol voor de hele werkdag
Maar leeg gaan we slapen

Antwoord: Schoenen (of laarzen)

Wat kan je in een vol vat steken om het lichter te maken?

Antwoord: Een gat

Ik heb rivieren zonder water,
Wouden zonder bomen,
Bergen zonder stenen,
Dorpen zonder huizen.

Een kaart

Je kan er vele van mij hebben, maar nooit genoeg.
Na de laatste, zal je leven snel eindigen.
Je hebt van mij er maar een, op maar een dag van het jaar.
Wanneer de laatste is gegaan, zal je leven spoedig verdwijnen.

Een verjaardag

ik verzwak alle mensen voor verscheidene uren in de dag,
ik laat je vreemde dingen zien wanneer je weg bent,
ik neem je s'nachts, ik laat je overdag,
Niemand vindt het vervelend om mij te hebben, maar wel om me niet te hebben.

Slaap

Ik begin in de eeuwigheid,
Het begin van het einde,

Niet in de tijd,
En ook op geen enkele plaats,

Velen keren in het leven,
Het zit hem ook in de gestorvenen,

Nooit alleen, want,
Het zit in je adem,

In het water,
maar niet in het vuur,

In je gedachte,
Ik ben in je dromen,

Niet in koning,
Wel in vele koninginnen,

De letter E

Ik heb vele tongen maar kan niet proeven.
Door mij worden vele dingen vernield.
Ik knarst en ik knap, maar ik blijf heel.
Ik kan de grootste tol vragen.
Ik heb de eerste mens geasisteerd.
En nu betaalt men mij terug.
Rond mij, mensen slapen en snurken
Maar ze rennen wanneer ik mijn furie op hen loslaat.
Ik spring rond en tuimel en vlieg.

vuur

Zwart ben ik en erg geliefd,
Men zoekt me tot wanneer ze moe zijn,
en zelf helemaal zwart,
Wanneer ze me vinden breken ze me af van mijn broeders
en nemen ze me weg: naar een laaiend oord.

steenkool

Als je het bezit
Wil je het delen
Als je het deelt
Bezit je het niet

Alles

Wat loopt er rond een stad
Maar beweegt er nooit?

een stadsmuur

Je voelt het, maar je ziet het niet.
Als je het kwijt ben sterf je...
Je zult het nooit of te nimmer zien...

een ziel (geheim kan ook)

Je breekt het zelfs als je het vernoemt

De stilte

Het gaat langs de zon en het maakt geen schaduw

Lucht...

Je voed het, het leeft
Je geeft het te drinken, het sterft

Vuur

Een man reed binnen in een dorp op vrijdag.
Hij bleef daar een hele nacht en ging weg op dezelfde vrijdag.
Hoe kan dit zijn?

Zijn paard noemt vrijdag



JENS HAUPT VIII 92